

Een bruisend gebeuren wordt de tiende KUNST AAN DE KUST

“Zoutelande was de muis die brulde.” Dat is het citaat van professioneel kunstenaar Guido Metsers, na de evaluatie van de eerste kunstroute in 2008.

Door de zinderende drive van voorzitter Jeannette Marcusse deden 13 enthousiaste kunstenaars uit Zoutelande mee, aangevuld met 7 gastexposanten op 13 locaties. Meliskerke was vertegenwoordigd met ‘Galerie World of Silk.’ Voor de meeste kunstenaars was het hun debuut. Drie warme zomerdagen werden twee dorpen ondergedompeld tot één kunstenaarsdorp. De route was een publiekstrekker en een groot succes. Elk jaar groeide gestaag het aantal deelnemende kunstenaars en werd de kunstroute bekend in de omtrek maar ook buiten de grenzen. De bezoekers en de commissieleden stellen elk jaar vast dat er een duidelijke groei is te zien van de geëxposeerde objecten gemaakt door amateurkunstenaars van het eerste uur. Hierdoor blijft de kwaliteit stijgen naar het niveau van semi- en zelfs professionals! De kroon op dit jubileumjaar is dat talrijke professionele kunstenaars ook interesse hebben getoond. Hun aanwezigheid brengt de kunstroute naar een nóg hoger niveau en daar is de commissie trots op. Samen zijn we sterk!

Dit feestelijke jaar doen er 70 exposanten mee die zijn verspreid over 26 locaties. De bekende folder zal omgetoverd worden tot een boekje, met behoud van identiteit. Ook vinden er in beide dorpen enkele bijzondere activiteiten plaats om de route extra op te fleuren. We wensen alle bezoekers een onvergetelijke kunstroute toe en vooral genieten.

Een woord van dank aan alle sponsors die het mede mogelijk maken om elk jaar de kunstroute te kunnen realiseren.

Integratie dorpshuis ‘De Soute Schakel’ Westkappelleweg 26,

Tijd voor vernieuwing! Hier staan drie exposanten: - Wim van der Kolk, (psd: Christiaan J de Chattelion) Dichter op glas en tekeningen. - Jan v.d. Plasse, houtbewerking tot Zeeuwse sieraden - Ed van der Veer (Het Zeeuws Domein) fotografie

In het kader van de Kinderkunstweek hebben leerlingen van de basisschool ‘t Paalhoofd’ in Zoutelande in maart 2017 deelgenomen aan het kunstproject ‘Kunstkoppen.’ Dit thema werd de afgelopen maanden verder uitgewerkt en de resultaten zijn te bezichtigen tijdens de Kunstroute in het dorpshuis, in hetzelfde gebouw. Kinderen kennis laten maken met Kunst, het bekijken ervan en er zelf mee bezig te zijn, is een goede ervaring voor de toekomst.

Ze kunnen nooit te vroeg met KUNST beginnen!

Zang, dans en muziek, Koddelaan 19, Zoutelande

- Donya Martin, Jazz-zangeres zingt op zaterdagmiddag met haar vaste begeleiding
..... ???

Haar dochter ??? zal tijdens de pauze dansen.

Andere exposanten:

- Marjet Hendrix, beelden - Linda van Dijke, schilderijen en tekeningen

(naam en tijden moet Donya nog aanleveren) Krijg haar niet te pakken!

Speciale activiteit in Hotel Zomerlust, Duinweg 44.

Dichter Peter Knoope is in 1975 geboren te Breda.

Vol trots presenteert hij zijn vijfde dichtbundel 'Chariten.'

Hij zal tijdens deze kunstroute elke middag een optreden geven en iedereen is van harte welkom.

Andere exposanten:

- Willie Bouwman, keramiek

- René Schiffers, schilderijen

Workshop schilderen in Pannenkoekenhuis Bram, Westkapeleseweg 8.

Workshop door beeldend kunstenaar Karin Stamans: 'Een schilderij maken in 1 dag?'

Heb je altijd al een schilderij van de dikke dames willen hebben, denk dan eens aan een zelfgemaakt schilderij. Karin begeleidt jou stap-voor-stap met het schilderij. Hiervoor heb je absoluut geen teken- of schilderervaring nodig. Aan het einde van de dag zal je verbaasd staan over het mooie resultaat! Je gaat gegarandeerd met nieuwe energie, verhalen en belevenissen naar huis.

- donderdag workshop enkel klein formaat, 40 bij 50 cm, duur 2 uur, kosten €30.

- vrijdag én zaterdag, workshop groter formaat, 60 bij 80 cm, duur 2 tot 4 uur, kosten €50.

Zal je op tijd reserveren en vermelden welk formaat je wilt maken, zodat Karin weet hoeveel doeken ze mee moet nemen. beeldende@zeelandnet.nl

Activiteiten in 'De Boekenmolen' Molenweg 1, Meliskerke

- donderdag om 15.30 en 16.30 uur, schrijver/verteller Frans van der Heijde.

Hij is specialist op het gebied van Zeeuwse vertellingen en geschiedenis. Luisteren en vragen staat vrij.

- vrijdag om 13.30 en 15.30 uur, schrijver Rinus Spruit. Auteur van 'De rietdekker' en 'Een dag om aan de balk te spijkeren.' In september verschijnt zijn nieuwe boek

'Broeder schrijf toch eens'. Zijn nieuwe, langverwachte, autobiografische vertellingen. Wij krijgen de primeur, hij licht alvast een tipje van de sluier.

- zaterdag om 13.30 en 15.30 uur, schrijfster Catharina IJzelenberg. Auteur van 'Het ruisen van de zee.' Ze is geboren in Nieuwerkerk en maakte als vierjarig kind de Watersnoodramp van '53 mee. Eigenlijk tekende die tijd haar leven. Ze is maatschappelijk werkster geworden in Zwolle, waar ze woont en nog werkt. Ze staat garant voor een integer, boeiend verhaal.

Exposanten:

- Ria Poot – Klop, schilderijen

- Lut Lievense – Nauts, commissielid/schrijfster, heeft voor deze kunstroute de bloemlezing '**LEVENS**KUNST' samengesteld. Presentatie van het boek:

- donderdag 17 augustus om 14.00 uur.

Als u meer wilt weten over Lut haar schrijfactiviteiten, dat kan op:

Lutgarde Lievense-Nauts | Zeeland geboekt

(Mogelijk wordt hier nog muziek gespeeld, maar wacht nog op een antwoord.

Als dit positief is, stuur ik het later ter aanvulling door.)